

# Syddjurs Friskole

## Ugebrev 34

2018

Ugebrevet udkommer normalt i weekenden  
Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til  
syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com

### KALENDER:

28/8 forældremøde i Havehuset  
uge 36 + 37 kulturtemauger i Bikube og Havehus  
uge 37: 5. klasse rejser til Sverige  
13.-14. september: Havehuset overnatter på skolen  
uge 39 + 40 kulturtemauger for 6. - 9. klasse  
uge 40: 6.-9. klasse rejser til Berlin  
uge 40 + 41: forældresamtaler i Havehuset  
Fredag d. 12. okt: motions- og dragedag på Kalø Slotsruin  
uge 42: børnenes efterårsferie  
26. okt: foredrag for alle forældre med efterflg. forældrefest

### Kontornyt uge 33

Så er vi i gang. Velkommen til et nyt skoleår!

Selvom sommeren ikke helt holdt til skolestart i tirsdags, var der stor opbakning til 1. skoledag. Børnene var glade, udhvilede og forventningsfulde, personalet fuldstændig i hopla - og kagerne som sædvanligt fantastiske - tak for en god start.

Vi har mange nye børn og familier i år - både skolestartere og i andre klasser - og et af temaerne på dagen var vores evne til at tage godt imod nye 'beboere' - det håber vi I alle vil tænke over til næste arrangement og i dagligdagen på skolen. Vi har alle været nye - og har alle haft brug for at nogen henvender sig , så der kan blive skabt de relationer der gør, at man føler sig velkommen på vores skole.

I personalegruppen skal vi sige velkommen til Ronnie, der er barselsvikar for Marie det næste skoleår - og til Aske, der er vores nye pædagogmedhjælper og rengøringsmand 😊

Der har været en del problemer med adgangen til Viggo-net efter ferien, men hvis man stadig ikke er 'på' - kan man henvende sig til Birgitte på kontoret. Hun er vores Viggo-haj 😊 - og kan besvare stort set alle spørgsmål.

Husk også at henvende jer, hvis I har skiftet adresse, email eller telefonnummer i løbet af ferien - så vi kan sende breve og meddelelser de rigtige steder hen.

Vel mødt; Else





Føste skoledag i 3 kl

Vores føste skole dag var rigtig sjovt  
 Og der var et stort kage bor  
 OG der statede en ny dreng i vores kl  
 Han hedder Albin.

Skrevet af Juliane og Lue





Kære læsere.

Velkommen tilbage til et nyt og spændende skoleår. Vi håber på mange gode indslag her i ugebrevet og minder nye og gamle læsere om, at alle er velkomne til at bidrage med fotos og tekst til skolens ugebrev. Redaktionen forbeholder sig naturligvis retten til at udøve censur og vurderer også hvorvidt indhold og form er aktuelt for vores brede gruppe af læsere. Det er således vores ønske at nå ud til flest mulige med så meget som muligt om det, der foregår på vores friskole. Invitationer og påmindelser om særlige begivenheder rettet mod en mindre gruppe elever eller voksne, bedes derfor sendes via intra til de involverede.

Vi modtager dog gerne øjenvidneberetninger, billeder og referater af disse begivenheder i fald det kan berige andre med fx nyttig information, smil, ny viden og a-ha-oplevelser.

Sidst i ugebrevet findes "opslagstavlen" såfremt noget er sendt dertil.

Det kan være man vil efterlyse noget man har forlagt eller finde den helt rigtige killing til familien.

Syddjurs Friskoles ugebrev er offentligt tilgængeligt på vores hjemmeside og så snart det udkommer, vedhæftes det ligeledes på opslagstavlen på vores skole-intranet "Viggo-net".

Under fildeling kan du tilmed læse ugebreve af ældre dato.

Vi sætter stor pris på at forældre i løbet af søndag/mandag kigger ugebrevet igennem med deres børn. Der er her vi orienterer os om alt det der foregår blandt børn og voksne på skolen.

Husk at tjekke de vigtige datoer øverst i kalenderen.

God læse- og kigge- lyst.

Mvh Rikke

## **Børn Kan Altså Godt Selv**

19/5-2018 skrev Anna Thygesen et tip til alle vi curlingforældre. Tekststykket herunder, er hentet fra et længere blogindlæg i Jyllandsposten under overskriften “**Børn Kan Altså Godt Selv**”.

“Børn kan godt bære deres egen skoletaske ind i klassen, også de små børn. Det ser direkte tåbeligt ud, når man møder en travl mor eller far med skoletasken under armen på vej i skole og et barn, der går ved siden af. Hvis tasken er så tung, at barnet er ved at brække ryggen, så køb en mindre taske eller lad være med at pakke så mange sager ned i den. Det er ikke synd for et barn at bære sin egen skoletaske, det er faktisk meningen. Og senere i livet er det faktisk ret praktisk at kunne bære sine egne ting”.